



## **JEAN COUSSI**

**Jean Coussi er født i Paris og har boet det meste af sit liv i den franske hovedstad. I 1946, da Jean var otte år gammel, blev han sammen med sin bror sendt til Danmark sammen med cirka hundrede andre franske børn. De mange børn kom til landet gennem Røde Kors, så de såkaldte krigsbørn kunne få noget tiltrængt ro og opfedning, mens deres eget land kom på fode.**

Mit navn er Jean Coussi.

Jeg er født den 28. december 1938 i Paris, jeg er altså 76 år i dag (2014).

Jeg rejste sammen med min bror og cirka hundrede andre franske børn, som under Røde Kors' beskyttelse tog den lange togrejse fra by til by uden at forstå eller vide, hvor man skulle hen. Det var vanskelige øjeblikke!

Dagen efter, at vi var samlet, tog vi afsted med et tog. Jeg tilbragte time efter time i et koldt rum stuvet sammen med de andre.

Endelig efter en rystende nat, at have kørt gennem mange lande ankom vi til en banegård. Alle var lykkelige over at stige ned fra toget og få fast grund under fødderne på en af verdens banegårde. På et skilt stod der FREDERICIA, men jeg kunne ikke læse dette sprog.

Det var et vigtigt øjeblik for mig, men desværre skilte de mig fra min bror.

Ankomsten til Aarhus, en smule træt, fik jeg mit første danske måltid og som dessert jordbær med fløde ...

Kommunikationen var ikke let, men fagter og tegninger hjalp os.

Efterfølgende opdagede jeg, at Simon, min nye danske adoptivfar, var entreprenør og den ældste dreng i en familie med 13 børn – syv piger og seks drenge.

Alle har de altid vist mig stor venlighed.

Lidt efter lidt forstod jeg nogle danske ord.

Næsten hver dag besøgte jeg sammen med Simon byggerierne, og ofte drak vi kaffe hos en af hans søstre.

Det var et nyt liv ... Lykken ...

For mig var Danmark:

De smukkeste Juleaftener og de mest vidunderlige fødselsdage i min ungdom.

Min første cykel, sporten og turene ved Aarhus Havn.

Den hyggelige stemning i en stor dansk familie åbenbarede for mig ånden i de nordiske lande, Grønland inkluderet.

Tiden går ... Frankrig-Danmark ... Danmark-Frankrig ...

Gennem årene lejede den danske familie et hus i Bléré tæt ved Tours, det blev til ferier med besøg på Loiredalens mange slotte og deres historier samt at lære det franske sprog.

Fascineret af luftfart og arkitektur, kommunikation med fagter og tegninger har været mig en hjælp; jeg bruger dem stadig i forståelsen mellem mig og min danske familie.

I dag er jeg gået på pension efter mange år som kommerciel direktør i et stort firma; Groupe Dassault Aviation.

De fleste af medlemmerne i min danske familie har forladt os, men Simons datter Tonny fortsætter dette smukke eventyr.

Så godt er det, at jeg nu bor i Sancerre i Midtfrankrig, i et lille hus købt af den danske familie, beliggende midt imellem vinmarker, og gennem sommeren modtager jeg fortsat venner fra de to lande.

TAK TAK TAK til Dansk og Fransk Røde Kors.

I har givet hundredvis af børn chancen til at kende, for en stund, et drømmeliv.

JEAN COUSSI

(skrevet i 2014)

Billede af huset

I 13 år har jeg nu boet i Sancerre i Midtfrankrig i det lille hus i vinmarkerne, Paradiset. De danske venner kommer hvert år imellem juni og august, hvor vi tilbringer gode stunder sammen.

De Fransk-Danske relationer har aldrig været afbrudt siden den første dag.

*(Oversat fra Fransk til Dansk af Tonny, juli 2016)*