



## **JØRN WORNING SØRENSEN**

Karla og Nikolaj fra Viby Skole har interviewet Jørn Worning Sørensen om Jørns skolegang i 1940'erne. Det blev til en samtale om mange skoleskift og udfordringerne ved at være venstrehåndet. Interviewet er udført og nedskrevet af følgende elever fra 6.A, Viby Skole:

- Karla Brønd Miller
- Nikolaj Minke Mikkelsen

## **SKOLESKIFT PÅ SKOLESKIFT**

Jørn Worning Sørensen gik på Læssøesgade Skole, Gylling Skole, Kolt Skole, Nørre Snede Skole og Odder Skole i sin barndom.

Jørn Worning Sørensen er 78 år og født i 1938.

Jørn havde en storesøster, men hun er død. Hvis hun stadig levede i dag, ville hun være ca. 80 år. Jørns mor hed Ester og hans far hed Johannes. Hvis de levede i dag, vil de begge være 115 år. Jørns far arbejdede som fængselsbetjent, og hans mor arbejdede med at smøre madpakker og vaske tøj.

Da Jørn gik i skole, var hans yndlingsfag naturhistorie. Hans lærer var god til at fortælle historier. Ikke om Pinocchio, men om naturen og om de dyr der levede derude. Han var også Jørns yndlingslærer. De kaldte læren for Hr. Larsen.

Jørn kunne godt lide at spille bold, så efter skole gik han op i klassen og tog en bold og gik ud på boldbanen og spillede med sine venner.

De første 5 år han gik i skole, gik han på 6 forskellige skoler. Fordi at hans mor og far tit var uenige. Så faren gik og moren stod tilbage med ham og hans storesøster. Derfor var hans mor nødt til at finde arbejde, så de skulle flytte. Jørn har gået på blandt andet Odder privatskole, Læssøesgades skole, Kolt skole ved Hasselager, Tordenskjoldssdades skole, Nørre Snede skole og Gylling skole.

Da Jørn gik i skole, blev han tit slået, fordi at han var venstrehåndet. Han fik at vide, at han skulle skrive med den anden hånd, men han kunne ikke skrive sådan, så han tog blyanten i venstre hånd igen. Så fik han det at vide igen, men han kunne ikke. Tredje gang fik han et rap over hånden med den skarpe side nedad på en lineal.