



## **MOGENS STEENSEN BLICHER**

**Mogens Steensen Blicher blev født 1934 i Aalborggade nummer 1. Efter realeksamen blev han uddannet radiotekniker, og senere endte han som sergent i Flyvevåbnet på Bornholm, hvorfra han skriver om sin ungdom og folk i Aarhus; deriblandt moderen, som var ganske aktiv i Modstandsbevægelsen.**

Først vil jeg ønske Aarhus rigtig hjertelig tillykke.

Mit navn er Mogens Steensen Blicher – ja, digteren er min tipoldefar. Jeg er født den 25. november 1934 i Aalborggade 1 og døbt i Lucas Kirke. Gik i skole på Aarhus Akademi, 1941–1951.

Mine forældre blev skilt i 1935. 9. april 1940 boede vi på Aaboulevarden, men flyttede kort efter til Studsgade 37, 2. sal. Tyskerne tog senere nummer 39 + 41, 2. sal til lazaret.

Min mor var meget aktiv med at hjælpe “outsidere”; Aarhus Forsøgsteater på Vennelyst med mere.

Desværre var hun ofte syg med galdesten og cancer – hvorfor jeg indimellem

var i Horsens hos min far, Steen Steensen Blicher, samt andre steder. (Første gang var toget fire timer forsinket, så jeg var først i Aarhus efter spærretid og blev kørt hjem af Politiet. Jeg havde fået "Ausweis").

Min broder (Steen Steensen Blicher) blev som 18-årig arresteret af Gestapo og sendt til Frøslev og siden i KZ-lejr. Han kom dog hjem med de hvide busser – som muselmand, men er nu død.

Det var absolut ikke nogen fordel for værnemagten – for nu gik min moder i aktion med først en skideballe til Svitschgebel og siden med at huse 5. kolonnes rejsehold, lave bomber og have radiosender på loftet. Hun var i DKB og lavede mad til frihedskæmperne i Den gamle By 5. maj. Jeg var indkvarteret hos en kammerat på Ortopædisk Hospital.

Min tid gik mest med skole, som jeg ikke brød mig om, og leg, stjæle jern fra tyskerne på havnen og sælge det til lidt lommepenge. Under krigen var jeg meget alene – også om aftenen under bombardementer og schalburgtage. Efter krigen flyttede vi til Sønderport 7 ved Ridehallen. Der var en flygtningelejr på Marselis Boulevard.

Efter realeksamen kom jeg i lære som radiotekniker i Horsens ved Herofon Radio og boede hos min fader udenfor Horsens. Efter nogle problemer, hvor jeg mente det var en dårlig læreplads, fuldendte jeg læretiden i Aarhus og Ry.

Jeg blev indkaldt til Flyvevåbnet 2. august 1955 i Karup, og siden da var jeg ikke meget i Aarhus. Blev taget til sergent og sendt til Bornholm, hvor jeg stadig bor, med min kone.

Jeg har til Besættelsesmuseet i Aarhus afleveret Ausweis, min mors pistol (en lille startpistol, som nok ikke kunne gøre stor skade) samt en bog skrevet af min broder; "Tæl også de lyse timer" om tiden som KZ-fange.

Selv om jeg kun har boet i Aarhus i kort tid, er jeg stolt over at være aarhusianer og følger med i artikler med mere om alle de kendte skuespillere, komikere med mere, som Aarhus er fadder til. Især Jørgen Leth – jeg tilbragte megen tid på Cykelbanen og i AGF. Efter krigen var det skøjtøløb på stadionsøerne og leg på baneterrænet.

Jeg ved ikke om mine oplevelser har interesse, men står gerne til rådighed med yderligere.

Med venlig hilsen

Mogens Steensen Blicher  
(Bornholm, den 31.1.2017)